

Koba Malé



Volwaardige bruine rijst uit Koba

Guinee Conakry is het natste land van Afrika. Het regenseizoen duurt maar liefst zes maanden. Dit maakt het land uitermate geschikt voor het verbouwen van rijst. In de regio Koba kan men in een goed jaar twee keer oogsten, mits alle omstandigheden goed zijn. De familie Soumah verbouwt hier op een stukje land hun eigen rijst. Het is zwaar werk en wordt volledig met de hand vervaardigd.

Het rijstproces stap voor stap;



Op een kaal weiland worden de zaden van de rijst geplant, wanneer het stekje groot genoeg is wordt deze herplant in het ondergelopen rijst veld.



Na een paar maanden komen de bloemen op, vervolgens gaat de rijstplant bloeien en hierna moet hij nog enkele weken rijpen. Het veld is inmiddels drooggevallen en het is tijd voor de oogst.

Met de hand en soort zeis wordt de rijstplant gemaaid.



De rijstkorrels worden losgeschud met de voet en stok, dit is als een dans en gaat gepaard met een oogstlied.



Door de rijst vanuit de lucht op de grond te laten vallen, waaien de schilfertjes weg.



Vervolgens moet de rijst drogen. Vaak verspreid men het langs rand van de weg of op een groot rijstzakken doek.

De rijst wordt gekookt in haar schil, zo blijven vitamines bewaard en krijgt de rijst haar bruine kleur.



Tot slot verwijderd een machine het buitenste schilletje en blijft de volwaardige bruine rijst over.

De opbrengst van het door u gekochte bruine rijst komt volledig ten goede aan (initiatieven die ten goede komen aan) de inwoners van Bakia.

Voor meer informatie

www.wontanara.nl/stichting-bakiadi

Issiaga & Astrid Soumah **06 13 92 34 57** - Stichting Bakiadi Groningen